



Vakantie Ameland 5 mei t/m 12 mei 2017



Vrijdag 5 mei 2017

Het weer was koud en 10 gr.

We zijn aan de vakantie begonnen samen met Fred, Michel, Kamiel, Manja, Madely en Connie, de reisbegeleiders waren Theo en Babs.

Om 16.30 uur konden we de boot op naar Ameland waar wij om 17.15 uur aan kwamen.



Om 18.00 uur kwamen wij bij het huisje de Suudwester aan.

Dorine stond ons al op te wachten en heette ons van harte welkom.

Nadat de koffers uitgepakt en bedden opgemaakt waren konden wij aan de soep met broodjes beginnen want de reis was lang en hadden daardoor wel trek in de soep met brood.

Nog een kennismakingsrondje waren we klaar om onze eerste nacht op Ameland door te brengen.



Zaterdag 6 mei 2017

Het weer was iets beter maar nog wel koud en geen zon.

Kamiel, Connie en Manja zaten al om 7.00 uur te wachten op een kopje koffie, de anderen die sliepen nog lekker door.

Om 9.00 uur was iedereen aan tafel voor het ontbijt en konden we gaan kijken wat er te doen was, maar ook moesten er de nodige boodschappen gedaan worden.

Er was besloten dat wij het dorpje Nes gingen verkennen.



Dit paard is helemaal gemaakt van hoefijzers.

Dit kunstwerk is gemaakt van oude ijzeren buizen.



Iedereen wilde graag kaarten versturen om te laten zien hoe mooi Ameland is.



's Avonds de kaarten geschreven en op de bus gedaan.

Connie en Michel wilden nog wel een rondje op de skelter.

Op het menu stond nasi met kipsate en kroepoek.



Zondag 7 mei 2017

We werden wakker met een zonnetje, helaas in de middag kwam er bewolking binnen drijven en was het ook maar weer 12 gr.



Toch maar even van het zonnetje genoten.

Op Ameland is een Natuurmuseum waar wij twee films hebben gezien over het ontstaan van het eiland, en ook wat er groeit en bloeit op Ameland.

Er werd verteld wat voor vissen er zwemmen in de Noordzee.

Wij mochten zien hoe de vissen werden gevoerd met garnaltjes en stukjes inktvis.







Foto's genomen vanuit
de uitkijktoren.



's Avonds hadden wij enorme trek gekregen in pannenkoeken.

Manja koos voor een pannenkoek met boerenjongens, Madely met appel rozijnen en kaneel, Babs met kaas en de anderen 5 kozen voor spek, ham en kaas.

Ze gingen erin als koek.



Het was een leuke leerzame dag en lekker gegeten.

Toch hadden Michel, Connie, Theo en Babs nog zin in een potje ganzenborden en mens erger je niet.

Een beetje moe van alles wat we gezien en gedaan hebben deze dag zijn we om 11.00 uur naar bed gegaan.

Maandag 8 mei 2017

Bewolkt harde wind koud 10 gr.

In de ochtend weer de nodige boodschappen in huis gehaald want de inwendige mens moet ook verzorgd worden.

Na de lunch besloten wij om naar het Nostalgisch museum te gaan in het plaatsje Ballum.



Er was heel veel leuks te zien, zoals vroeger de winkels eruit zagen: oud schooltje, oude kapperszaak, postbode van vroeger, kruidenierswinkel, maar ook een schoenmakerij.

Wij kregen een leuke rondleiding en er werd veel verteld over vroeger.
Ook waren er oude auto's te zien zoals een olie kar, bezinepompen,
en trouwauto.





In het cafe " De Boerderij" hebben we wat gedronken en er stond een tractor in het midden van de bar.



Het avondeten bestond uit een stoofpotje van groenten, gehakt en spekjes

Dinsdag 9 mei 2017

De temperatuur was goed 14 gr.

Om 11.00 uur kwamen Dorine en Ben, dat zijn de eigenaars van de Suudwester, op de koffie.

Michel wilde trakteren omdat hij 18 mei jarig is, en hij heeft getrakteerd tompouces. Dorine had haar accordeon meegenomen en samen lang zal Michel leven gezongen.



Na de lekkere tompouces zijn we met de boot naar de zeehonden wezen kijken.





Helaas konden wij de zeehonden niet van dichtbij bekijken, omdat de boot niet dichterbij kon komen. De schelpenbank zijn we niet opgegaan vanwege de blubber en de bagger.



Na de zeehondentocht de vuurtoren van dichtbij bekeken. Helaas waren er teveel traptreden om te beklimmen.



Als avondeten bloemkool met kaassaus met gehaktbal en een ijsje toe

Woensdag 10 mei 2017

Het zonnetje scheen die ochtend, een graad of 16 ongeveer.

Met z'n allen naar het dorp Hollum gewandeld voor nog wat souvenirs en tegelijkertijd wat boodschappen gedaan.



Vervolgens hebben wij de ijs en kaasboerderij in het dorpje Hollum bezocht.



Op deze mooie dag nog even het Amelandse wad bekeken.



Donderdag 11 mei 2017

Het weer: supergoed !! De hele dag zon, alleen in de middag een harde wind erbij.



De laatste ochtend in de zon gezeten bij ons huisje, de temperatuur was ongeveer 18 graden. We hebben zelfs de lunch gebruikt op het terras.



Dit was onze lunch: gebakken aardappeltjes met macaroni.



**Het smaakte toch weer
erg lekker !!**

Er is een landbouw en juttersmuseum op het eiland in het dorpje Swartwoude, daar zijn we een kijkje gaan nemen.





Vanuit het dorpje Buren zijn we naar het dorpje Nes gereden voor de laatste souvenirs en boodschappen en nog een lekker drankje. De zon scheen maar een schrale wind was aanwezig.



Daarna terug naar het huisje, want het was helaas tijd om de koffers te gaan pakken.

Maar er wacht ons ook nog een heerlijk etentje (driegangen) in het dorpje Hollum in het restaurant De Griffel.

Er was keuze tussen:

- mosterd of aspergesoep
- varkenshaas of slibtong
- Wiener schnitzel
- ijs toe

Michel: mosterdsoep,
wienerschnitzel

Connie: mosterdsoep
wienerschnitzel

Kamiel: mosterdsoep varkenshaas

Fred: aspergesoep slibtong

Madely: mosterdsoep varkenshaas

Manja: aspergesoep slibtong

Theo: mosterdsoep slibtong

Babs: aspergesoep vegetarische
wraps

Allemaal twee soorten ijs met
slagroom toe



Proosten op een zeer geslaagde en gezellige vakantie met prachtig weer.

Dit is ons huisje, waar wij het erg naar onze zin hebben gehad.



Het is het einde van de vakantie, de koffers zijn ingepakt en de bus staat klaar. Op naar de boot die ons weer naar het vaste land zal brengen.







De slagroomtaart was een traktatie van Kamiel

Tendens de vakantie waar je vrienden maakt !!

Misschien tot een volgende keer

Bedankt

